

Εκπαιδευτική εκδρομή στην Καλαμάτα

Το Σχολείο μας πραγματοποίησε τριήμερη (10 έως 12 Απριλίου 2024) εκπαιδευτική εκδρομή στην Καλαμάτα και στην ευρύτερη περιοχή. Στην εκδρομή συμμετείχαν οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. Τους μαθητές συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί κύριος Παναγιώτης Πασλής, κυρία Νίκη Αλεξάτου, κυρία Τζένη Θανοπούλου και κύριος Δημήτρης Βενάρδος. Σκοπός της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν από κοντά σημαντικά μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και να απολαύσουν τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας.



Την πρώτη ημέρα επισκεφθήκαμε το περίφημο οθωμανικό φρούριο Νιόκαστρο, το οποίο βρίσκεται δίπλα στην κωμόπολη της σύγχρονης Πύλου. Περιηγηθήκαμε στον μεγάλο περίβολο του κάστρου και θαυμάσαμε τους επιβλητικούς προμαχώνες, τη συλλογή με τις ενάλιες αρχαιότητες στο κέντρο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας, τον στρατώνα που χτίστηκε από τον Γάλλο στρατηγό Maison και τον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Παρατηρήσαμε από το φρούριο τον μικρό γραφικό κόλπο και ταξιδέψαμε νοερά πίσω στην ιστορία, στην ναυμαχία του Ναυαρίνου, που υπήρξε αποφασιστικής σημασίας για την έκβαση της επανάστασης. Η Πύλος χτισμένη αμφιθεατρικά με τα στενά σοκάκια της, την κεντρική της πλατεία με το μνημείο των Τριών Ναυάρχων και τα αιωνόβια πλατάνια κέντρισε την προσοχή μας. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την καστροπολιτεία της Μεθώνης. Το επιβλητικό μεσαιωνικό κάστρο της Μεθώνης κτισμένο από τους Ενετούς μέσα στο ανθισμένο τοπίο μας μάγεψε. Ξεχωρίσαμε τη στήλη του Μοροζίνι, τα ερείπια των οθωμανικών λουτρών και το εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ακολουθήσαμε την πέτρινη τοξωτή γέφυρα και βρεθήκαμε στον οκταγωνικό πύργο-οχυρό που περιτριγυρίζεται από τα γαλαζοπράσινα νερά.



Τη δεύτερη ημέρα περιηγηθήκαμε στα αξιοθέατα της πόλης της Καλαμάτας. Το Πολεμικό και το Αρχαιολογικό Μουσείο αποτέλεσαν τις πρώτες μας στάσεις. Στο Πολεμικό Μουσείο ξετυλίχθηκαν μπροστά μας κομμάτια της σύγχρονης ιστορίας μέσα από τα λόγια των δύο οπλιτών- ξεναγών μας, τα πολεμικά εκθέματα, τα περιεκτικά κείμενα και το φωτογραφικό υλικό. Είδαμε από κοντά ένα άρμα, ένα τεθωρακισμένο όχημα και ένα αεροσκάφος F-5. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο θαυμάσαμε αρχαιότητες της Μεσσηνίας από τους Προϊστορικούς χρόνους έως και τη Βυζαντινή εποχή. Στη συνέχεια περπατήσαμε μέχρι την όμορφη πλατεία της Υπαπαντής, στα νότια του κάστρου με τον μεγαλοπρεπή ναό της Υπαπαντής του Σωτήρος και στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τον ιστορικό βυζαντινό ναό των Αγίων Αποστόλων στον οποίο κηρύχθηκε η επανάσταση στις 23 Μαρτίου 1821. Το απόγευμα βρεθήκαμε στο πάρκο Σιδηροδρόμων Ελλάδας, το πρώτο θεματικό πάρκο που ιδρύθηκε το 1986. Ανεβήκαμε στα βαγόνια, στη μεταλλική γέφυρα πεζών, στις πλατφόρμες επιβίβασης κοντά στο σταθμαρχείο και βγάλαμε φωτογραφίες για τον διαγωνισμό φωτογραφίας της τάξης μας.



Την τελευταία μέρα εξερευνήσαμε την εξαιρετική Συλλογή Παραδοσιακών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια», όπου οι μαθητές συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και δημιούργησαν τη δική τους έκθεση για το μουσείο με εμπυχώτρια την κυρία Κανελλοπούλου. Μέσω του προγράμματος οι μαθητές αντελήφθησαν τον σημαντικό ρόλο των τοπικών ενδυμασιών στον υλικό μας πολιτισμό. Έπειτα ανεβήκαμε στο πευκόφυτο κάστρο της Καλαμάτας ή Πύργιο των Βιλαρδουίνων, το φράγγικο κάστρο που δεσπόζει στο λοφάκι πάνω από την παλιά πόλη της Καλαμάτας, εκεί όπου βρισκόταν η ακρόπολη των αρχαίων Φαρών. Αντικρύσαμε τον Ταΰγετο και θαυμάσαμε τη θέα. Καθώς η εκδρομή μας όδευε προς την ολοκλήρωσή της επισκεφθήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, μια καλοδιατηρημένη πόλη που ιδρύθηκε από τον Θηβαίο στρατηγό Επαμεινώνδα τον 4^ο αι. π.χ. ο οποίος έβαλε τέλος στην μακραίωνη ηγεμονία της Σπάρτης. Περιηγηθήκαμε στον αρχαιολογικό χώρο με έκταση 400 στρεμμάτων, αναζωογονηθήκαμε από τις μυρωδιές που ανάβλυζαν από το ανθισμένο τοπίο και εντυπωσιαστήκαμε από το αρχαίο θέατρο, το Ασκληπιείο, το Θησαυροφυλάκιο, το Μαυσωλείο των Σαιθιδών, το Στάδιο και το Γυμνάσιο.



Η εκπαιδευτική εκδρομή μας προσέφερε γνώσεις, εμπειρίες, χαρούμενες στιγμές και για αυτό πιστεύουμε ότι θα έχει μια θέση στις όμορφες αναμνήσεις των μαθητών μας. Ευχόμαστε στους μαθητές μας, στα παιδιά μας, τώρα που ανοίγουν τα φτερά τους για να συνεχίσουν το ταξίδι της γνώσης στο Λύκειο να έχουν μια επιτυχημένη σχολική πορεία ξεκλειδώνοντας το παρελθόν, αδράζοντας το παρόν και ατενίζοντας με αισιοδοξία το μέλλον.